

Οι εντυπώσεις των μαθητών

Το φετινό (2023 -24) πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών μεταξύ του σχολείου μας και του σερβικού ιδιωτικού σχολείου «Ruder Boskonic» ήταν υπέροχο!

Πρώτοι οι Σέρβοι μαθητές επισκέφτηκαν τη χώρα μας, τον Μάρτιο. Μετά από μία θερμή υποδοχή από τα μέλη και τους υπεύθυνους του προγράμματος, φύγαμε μαζί με τους φιλοξενούμενους συμμαθητές μας για τα σπίτια μας. Κάθε μέρα παρακολουθούσαμε ειδικά διαμορφωμένο σχολικό πρόγραμμα, που περιλάμβανε παρουσιάσεις, ξενάγηση στους χώρους του Κολλεγίου, επίσκεψη σε μοναδικά αξιοθέατα της Αθήνας (Ακρόπολη, Ζάππειο Μέγαρο, Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, Μετρό του Συντάγματος - εκθέματα, Μητρόπολη Αθηνών, Πλάκα, Μοναστηράκι) και μια ολοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην ιστορική πόλη της Σπάρτης, με ξενάγηση στον Μυστρά και γεύμα στο Γύθειο. Τα απογεύματα είχαμε ελεύθερο χρόνο να διαμορφώσουμε το δικό μας πρόγραμμα, με αθλητικές δραστηριότητες, βόλτες σε εμπορικά κέντρα, παιχνίδια και νόστιμο φαγητό. Την προτελευταία μέρα του προγράμματος το σχολείο μας οργάνωσε ένα αξέχαστο δείπνο στο Μοναστηράκι, με θέα την Ακρόπολη, όπου μας μοιράστηκαν δώρα του Κολλεγίου, φτιαγμένα ειδικά για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Την επόμενη μέρα, οι Σέρβοι συμμαθητές μας αναχώρησαν από την Ελλάδα με προορισμό τη Σερβία. Η συγκίνηση κατά τον αποχαιρετισμό ήταν μεγάλη, ξέραμε, όμως, ότι σε λίγες μέρες θα ξανασυναντούσαμε τους συμμαθητές μας στο Βελιγράδι.

Μετά από μερικές εβδομάδες, τον Απρίλιο, ακολούθησε το ταξίδι μας στη σερβική πρωτεύουσα. Εκεί οι Σέρβοι συμμαθητές μας, μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, μας υποδέχθηκαν με αγάπη και χαμόγελα στο αεροδρόμιο και μετά φύγαμε όλοι για τα σπίτια όπου θα φιλοξενούμασταν. Το άριστα οργανωμένο πρόγραμμα του σχολείου «Ruder Boskonic» θα μας μείνει αξέχαστο: τραγούδια από τη χορωδία, άψογες παρουσιάσεις από τους Σέρβους συμμαθητές μας, παιχνίδια του χαμένου θησαυρού στο σχολείο και στο κάστρο Kalemegdan, επισκέψεις στα δημοφιλέστερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, Avala Tower, Σερβικό Κοινοβούλιο, Knez Mihailova, Kalemegdan, Nebojsa Tower) και μια μονοήμερη εξόρμηση ανατολικά, στα πανέμορφα κάστρα Golubac και Smederevo, με ενδιάμεση στάση για φαγητό στο Silver Lake, δίπλα στον ποταμό Δούναβη. Την παραμονή της επιστροφής μας στην Αθήνα το σέρβικο σχολείο διοργάνωσε ένα αξέχαστο αποχαιρετιστήριο πάρτι, στο εστιατόριο του σχολείου, όπου, αφού δειπνήσαμε, διασκεδάσαμε χορεύοντας με ελληνική και σερβική μουσική και δεχθήκαμε τα όμορφα αναμνηστικά δώρα του σερβικού σχολείου. Η συγκίνηση

όλων, την επόμενη μέρα, κατά τον αποχαιρετισμό στο αεροδρόμιο “Nikola Tesla” του Βελιγραδίου ήταν απερίγραπτη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές ήμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι με τη γνωριμία μεταξύ μας και πολύ χαρούμενοι που θα μοιραζόμασταν τις επόμενες μέρες μαζί. Όλοι βρήκαμε κάποιον που να μας ταιριάζει και δημιουργήσαμε δυνατούς φιλικούς δεσμούς. Όσον αφορά τη φιλοξενία, Έλληνες και Σέρβοι ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι που γνωρίσαμε, σαν μέλη των οικογενειών που μας φιλοξένησαν, τους πολιτισμούς των δύο λαών, επισκεπτόμενοι νέες τοποθεσίες και βιώνοντας νέες εμπειρίες, που θα μείνουν στη μνήμη μας για πάντα. Ήμασταν συνέχεια φορτισμένοι συναισθηματικά, χαρούμενοι από τις εμπειρίες και τα γέλια, ενθουσιασμένοι και ανυπόμονοι γι’ αυτό που μας περιμένει, ικανοποιημένοι από την οργάνωση, χορτασμένοι από τις νέες παραδοσιακές γεύσεις! Αλλά και... λυπημένοι, όταν συνειδητοποιήσαμε πως αυτό το καταπληκτικό ταξίδι τελειώνει, έστω και προσωρινά. Γιατί με τις φίλες και τους φίλους μας πλέον θα ξανασυναντηθούμε σύντομα!

Ήταν μία απίθανη εμπειρία! Ευχαριστούμε το σχολείο μας που μας έδωσε την ευκαιρία να τη ζήσουμε και συνιστούμε σε όλους και όλες, αν τους δοθεί η ευκαιρία, να μην τη χάσουν!

Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος,
Γεώργιος Κώνστας και
Ιωάννης Στέργιος Μαυροειδής