

## «Η ιστιοσανίδα με κάνει να νιώθω ισχυρός»

### Ο ιστιοπλόος που παρέδωσε 464.995 ευρώ μιλάει στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο"

Βρίσκεις ένα πορτοφόλι με χρήματα και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και το παραδίδεις. Πολλοί θα πουν μπράβο και μια μικρή μειοψηφία θα σκεφτεί ότι δεν θα το έδινε. Εάν τα στοιχεία στο πορτοφόλι έλεγαν ότι αυτό ανήκει στο Δημόσιο Ίωση η μειοψηφία γινόταν πλειοψηφία, και ειδικά εάν αυτό το ποσό έφτανε κοντά στο μισό εκατομμύριο. Ένας νεαρός αθλητής όμως της ιστιοσανίδας, ο **Ελευθέριος Μπακογιάννης** δεν σκέφτηκε ούτε ένα λεπτό να κρατήσει τα 464.995 ευρώ που κατέθεσε κατά λάθος στον λογαριασμό της μητέρας του, τον οποίον χειρίζεται ο ίδιος, κάποιος υπάλληλος από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο αριστοκλής μαθητής της Β' Λυκείου, εν μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, και συγκεκριμένα στις **3 Απριλίου**, ενημερώθηκε από το e-banking του λογαριασμού ότι αυτό το ποσό υπήρχε στον λογαριασμό της μητέρας του. Η μητέρα του, **Ευαγγελία Αντωνοπούλου**, είχε λάβει στατιστικό δάνειο από το **Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων** με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής του μετά από σχετικό αίτημα της που εγκρίθηκε. Όταν ο νεαρός αθλητής έλεγξε διαδικτυακά τον λογαριασμό και διαπίστωσε ότι το ΤΠΔ είχε καταθέσει έμβρασμα ύψους 464.995 ευρώ, αντί του ποσού των 5.000 ευρώ που δικαιούταν η μητέρα του αμέσως ενημέρωσε την οικογένειά του και είπε ότι πρέπει να επιστρέψουν αυτό το ποσό. Μάλιστα, πήρε ο ίδιος την πρωτοβουλία και επικοινωνήσει εκ μέρους της με τον κρατικό φορέα και να γνωστοποιήσει το λάθος που είχε συμβεί.

Ο νεαρός αθλητής κατά την επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς του φορέα ανέφερε ότι η οικογένειά του δεν είναι δικαιούχος ενός τόσο μεγάλου ποσού και ζήτησε να ενημερωθεί για τις απαραίτητες νομικές ενέργειες που απαιτούνται για την επιστροφή των χρημάτων. Μία ημέρα αργότερα, το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων έστειλε

συγχαρητήρια επιστολή προς τον ευσευειδίτη 16χρονο, που λειτούργησε με αυτόν τον τρόπο. **«Είναι προφανές ότι η εντιμότητα και η ακεραιότητα αποτελούν καίρια στοιχεία του χαρακτήρα σας»**, αναφέρει μεταξύ άλλων η συγχαρητήρια επιστολή, στην οποία οι συντάκτες της χαρακτηρίζουν τον μαθητή **«παράδειγμα για την κοινωνία»**.

Ο "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" θέλησε να γνωρίσει τον νεαρό αθλητή, ο οποίος, ήδη, κέρδιζε το μεγαλύτερο μετάλλιο: αυτό της τριμίστης. **«Η αγάπη μου για τον αθλητισμό ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Είχα την τύχη να γεννηθώ σε ολυμπιακή λαμπαδηδρομία, στο πλευρό της μητέρας μου η οποία υπήρξε αθλήτρια, και συνεχίζει να υπηρετεί τον χώρο του αθλητισμού από διάφορες θέσεις. Η συγκλονιστική αυτή εμπειρία και το γεγονός ότι βρέθηκα στον ίδιο χώρο με πρωταγωνιστές του ελληνικού αθλητισμού, όπως οι Κακλαμανάκης, Μελισσανίδης, Ταμπάκος, Μπακογιάννη κ.α. μεγάλωσε την αγάπη μου για τον αθλητισμό και τα ολυμπιακά ιδέωδη. Μου προκάλεσε συναισθήματα που είναι δύσκολο να εξηγηθούν»**.

Ο Ελευθέριος Μπακογιάννης βρέθηκε στον χώρο της ιστιοπλοΐας σε ηλικία 12 ετών. **«Όταν τελείωσα το Δημοτικό η μητέρα μου μου έκανε δώρο μαθήματα ιστιοσανίδας επειδή γνώριζε την αγάπη και την ιδιαίτερη σχέση που είχα με τη θάλασσα, καθώς έχω την τύχη να μεγαλώνω κοντά της και είναι ο χώρος που περνάω τις περισσότερες από τις ελεύθερες ώρες μου. Μόλις**

**έκανα το πρώτο μάθημα και ένιωσα πόσο γρήγορα κινείται και με λίγο αέρα αυτό το μικρό σκάφος αισθάνθηκα ότι αυτό είναι το άθλημα στο οποίο ανήκω. Μέχρι τότε είχα ασχοληθεί με πολλά άλλα αθλήματα αλλά κανένα δεν μου προκάλεσε το ενδιαφέρον μου όπως το surf. Μόλις κατάλαβες τη ροή του νερού κάτω από το σκάφος, γευτείς την ελευθερία που σου δίνει, τον ήλιο στο πρόσωπό σου, και τον αέρα να καίει στα μαγουλά σου, τότε αισθάνεσαι εκπληκτικά.»**

Τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν και ο Ελευθέριος Μπακογιάννης έμεινε στον χώρο. **«Ξεκίνησα μόλις πριν από 5 χρόνια ως αθλητής του ΝΑΟΒΒ στη Βάρκιζα και μέσα σε δύο χρόνια από τις ακαδημίες βρέθηκα στο αγωνιστικό τμήμα του ομίλου. Έχω διακρίσεις σε διασυλλογικούς αγώνες, 5η θέση σε πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κατηγορία ΤΕΧΝΟ 293, under 15. Επίσης, είχα την ευκαιρία να λάβω μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018, που διοργανώθηκε στη Βάρκιζα καθώς και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας που μου διεξήχθη στο Ρουτίο Serry στην Ισπανία. Ω διακρίσεις και τα μετάλλια δεν ήταν ο σκοπός μου αλλά μια δόθηκε η ευκαιρία μέσα από τις συμμετοχές στους αγώνες αυτούς να συνδεθώ με την υπέροχη παγκόσμια κοινότητα των αθλητών της ιστιοσανίδας που καταλαβαίνουν και μοιράζονται την εμμονή για άνεμο, νερό και τα κύματα σε όλες τις συνθήκες.»**

Η αγάπη του όμως για την ιστιοσανίδα βρέθηκε



#### 62 Ιστιοπλοϊκός Κόσμος

δίπλα από την άλλη αγάπη του, αυτή για τη μάθηση: **«Ήξερα ότι είναι σχεδόν ακατόρθωτο να συνδυάσω ατέλειωτες ώρες προπόνησης στο νερό ώστε να μπορέσω να κάνω πρωταθλητισμό, με το να συνεχίσω να είμαι άριστος μαθητής στο σχολείο και επιπλέον να συμμετέχω σε πανελλήνιους, παγκόσμιους και ολυμπιακούς μαθητικούς διαγωνισμούς και συνάντηα με εξαιρετικές διακρίσεις. Παρ'όλα αυτά πιστεύω ότι η ιστιοσανίδα με έχει βοηθήσει πολύ και σε αυτούς τους τομείς, καθώς μου έδωσε την πειθαρχία, την υπομονή και επιμονή στην προσπάθεια, να επικεντρώνομαι στον σκοπό μου να μπορώ να αντιμετωπίζω καταστάσεις**

**ακόμα και τις στιγμές που όλα αλλάζουν.»**

Κάνει ιστιοσανίδα, διαβάζει και βάζει στόχους. **«Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι εξαιρετικά απαιτητικά όσον αφορά την εκπαίδευση και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλω προκειμένου να πραγματοποιήσω τα όνειρα μου και τις υψηλές προσδοκίες μου, επειδή είμαι μαθητής της Β Λυκείου και, ήδη, έχω ξεκινήσει την προετοιμασία μου για τις πανελλήνιες εξετάσεις»**, μας λέει, και προσθέτει: **«Το γεγονός αυτό θα με απομακρύνει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, όχι όμως και από το surf στο οποίο θα καταφεύγω σε κάθε ελεύθερη στιγμή μου. Λατρεύω αυτό το άθλημα και είμαι σί-**

**γουρος ότι θα με βοηθήσει χαρίζοντάς μου στιγμές γαλήνης, θα με κάνει να νιώθω ισχυρός και έτοιμος να αντιμετωπίσω κάθε δυσκολία και θα γεμίζει με χαρά την ψυχή μου στη δύσκολη αυτή πράκλση που έχω μπροστά μου. Όταν με το καλό τελειώσω με τις εξετάσεις, ελπίζοντας ότι θα έχω καταφέρει να πετύχω τον στόχο μου, θέλω να ασχοληθώ με την ιστιοπλοΐα για να μπορώ να έχω χρόνο μακριά από τον θόρυβο, τη σύγχυση και το άγχος του καθημερινού κόμμου και να συνεχίσω να ανακαλύπτω, να αισθάνομαι, να βλέπω και να ζω κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό, κάθε φορά που θα μπορώ να πλέω στο απέραντο γαλάζιο.»**